

Alle zinnen staan in de **verleden** tijd. Dus: gisteren, toen, geweest, vroeger, voorbij.

<i>zitten</i>	Wij op de stoel.
<i>zitten</i>	Ik heb op school ge.....
<i>zitten</i>	Sommige kinderenop voetbal.
<i>zitten</i>	Er meisjes op het strand.
<i>zitten</i>jij óók op school?

<i>zeggen</i>	Zijiets tegen haar moeder.
<i>zeggen</i>	Jullie een gebed op.
<i>zeggen</i>	Jij een lief woord tegen mij.
<i>zeggen</i>	Wij hebben wel 10 keer JA!!!
<i>zeggen</i>	Hijiets in mijn oor.



<i>slaan</i>	Ikde mug dood.
<i>slaan</i>	Wijhet boek dicht.
<i>slaan</i>	Heb jij je broertje ge?!!
<i>slaan</i>	Papa was boos, hij met zijn vuist op tafel.
<i>slaan</i>	Jij op mijn billen. Dat mag niet!

<i>dragen</i>	Pffff, ikde zware tas de trap op.
<i>dragen</i>	Papazijn mooiste pak! Hij was jarig!
<i>dragen</i>	Heb jij slippers? Er lag glas op de grond!
<i>dragen</i>	Julliehet gewonde meisje naar huis.
<i>dragen</i>	Zij een leuke jurk.

<i>lezen</i>	Hijdat dikke boek.
<i>lezen</i>	Heb jij ook dat leuke boek?
<i>lezen</i>	Wijalle stripboeken in één keer uit.
<i>lezen</i>	Zij heeft elke ochtend
<i>lezen</i>	Jullieheel veel boeken.
<i>lezen</i>	Heb jij dat boek



<i>geven</i>	Ik heb snel al het geld terug
<i>geven</i>	Zijhaar zusje een kusje.
<i>geven</i>	Opa en omaveel cadeautjes!
<i>geven</i>	Julliemama een bosje bloemen.
<i>geven</i>	Jijmij een hand.