

<i>zijn</i>	Vandaag ik jarig! Hoera! Ik geef een feest.
<i>zijn</i>	Gisteren het zondag. Nu is het maandag.
<i>zijn</i>	Dat meisje is nu wel lief. Gisteren ze gemeen!
<i>zijn</i>	Wij gisteren in de winkel.
<i>zijn</i>	Wij zijn gisteren naar de kermis ge

...



<i>lopen</i>	<i>Fatimah</i> naar huis. (gisteren)
<i>lopen</i>	Hij was naar school ge
<i>lopen</i>	Wij gaten in onze schoenen. De weg zat vol met gaten!! (gisteren)
<i>lopen</i>	Hij vandaag heel snel.
<i>lopen</i>	Mama en papa gisteren de trap af.

<i>gaan</i>	Pieter vandaag naar school.
<i>gaan</i>	Hij gisteren niet naar school!
<i>gaan</i>	Hij is vorige week wel naar school ge
<i>gaan</i>	De kinderen gisteren op de fiets.
<i>gaan</i>	Mama vroeger altijd naar de markt.

Sorry, ik ben alles
kwijt!



<i>brengen</i>	Sinterklaas vorig jaar pakjes mee.
<i>brengen</i>	Hij heeft wel honderd pakjes ge !
<i>brengen</i>	Papa gisteren bloemen mee voor mama.
<i>brengen</i>	Mijn zussen hun oma gisteren naar huis.
<i>brengen</i>	Wij gisteren de broodjes mee.

<i>zien</i>	<i>Eva</i> gisteren een spook!
<i>zien</i>	Wij vorig jaar wel drie spoken!
<i>zien</i>	Heb jij nooit spoken ge ?
<i>zien</i>	<i>Lotte</i> vorig jaar een sneeuwpop.
<i>zien</i>	Met deze bril ik vorige week goed.



<i>eten</i>	Ik gisteren pannenkoeken.
<i>eten</i>	Wij gisteren allemaal pannenkoeken.
<i>eten</i>	Heb jij ook pannenkoeken ge ?
<i>eten</i>	Jullie met mes en vork. (gisteren)
<i>eten</i>	Ik heb nog nooit olifant ge